

Vraag het aan Morya



Laat het

“Soms zal je zien dat je door die handelingen te stellen wel eens in de problemen raakt. Als je een hardnekkig probleem hebt, een praktisch probleem, waar je voor staat en waar je niet door kan, laat het dan. Laat het liggen en doe een ander werk. In zo iets kan je beter niet te veel tijd steken.

Als je het probleem waar je mee geconfronteerd wordt grondig bekijkt en op dat moment toch geen oplossing vindt, laat het dan liggen, want dan geef je de ruimte aan je intuïtie om te functioneren. Een kwartier later kan je het idee krijgen: ‘ah, zo moet ik het doen’, en dan kan je het opnieuw aanpakken en dan lukt het je wel. Of de andere dag. Ofwel vind je helemaal geen oplossing voor je eigen probleem en dan kan je weten en beseffen dat je het aan iemand anders moet vragen die het in jouw plaats kan oplossen, want zo zijn mensen met elkaar verbonden.”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 3: Mens en maatschappij”
(uit hoofdstuk 1: ‘Over geld, problemen en zakelijk omgaan met energie’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 31

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


